

## Sneeuw

Was ik een poes,  
dan sprong ik van vlok naar vlok,  
pootafdrukken op een smetteloos tapijt  
en wit poeder tussen mijn oren.

Had ik nog vlechten,  
wanten met touwtjes door de mouwen  
van mijn sneeuwpak met capuchon,  
dan maakte ik engelen in de sneeuw.

Maar de vlokken vallen  
niet aan mijn kant van het raam;  
morgen een toets.  
Biologie.