

Jongens

Leuk je na al die jaren weer eens te zien, broertje. Sorry voor dat oplosspul. Bij mij thuis zou ik echte koffie voor je hebben gezet, maar het ziet ernaar uit dat ik hier nog even blijf, haha. Geloof niet wat ze zeggen hè? Ik ben gewoon een vrijgezel die wat gezelschap zoekt. Sinds Vaders overlijden is het wat stiller in huis en ik kon natuurlijk moeilijk weg. Ik ben benieuwd wie nu de sluis bedient.

Weet je nog hoe wij naar de dijk gingen om platte steentjes op het water te laten schieten? Daar moest ik aan denken, de eerste keer dat ik ze zag. Ik draaide juist de sluisdeur dicht en daar stonden ze, op de brug, ellebogen op de reling, schaterlachend met hoge stemmetjes. Twee paar ogen schitterend van levensgeluk, het bruine haar springerig bij de kruin, de lippen getuit, handen om de leuning geklemd. Precies tegelijk bogen ze achterover, spuugden in het water en leunden voorover om te kijken wie het verste kwam.

Ik gaf ze een pepermuntje en de volgende dag waren ze er weer. Ze bleven terugkomen, namen vriendjes mee. Ik haalde ze in huis, gaf ze dropjes en limonade en ik keek. Hoe ze met hun handen op hun knieën sloegen als een van hen een mop vertelde, hoe hun ogen fonkelden van zorgeloze onbedorvenheid. Met elke lach kreeg mijn huisje meer kleur.



Mijn hart sprong op als ik hun klompjes over de brug hoorde klepperen, hun stemmen die mijn naam riepen. Het gaf niet dat ze me nadeden, me belachelijk maakten om mijn grote neus en mijn rode wangen. Dat deed jij ook altijd, weet je nog?

Ik zweer je dat ik ze met geen vinger heb aangeraakt, wat die wijven ook beweren. Ze bonkten met zijn zessen tegen de deur van mijn huisje, wist je dat? Ik verstopte me tussen de uien onder mijn bed, maar ik hoorde ze gillen, die heksen. Dat ik met mijn poten van hun zoons af moest blijven en dat ze me kapot zouden maken.

Mijn arrestatie kwam als een bevrijding, echt waar. Maak je geen zorgen. Ik vermaak me hier wel. Elke middag leg ik een kaartje met de jongens. Hou jij je centen maar in je zak en laat mij hier lekker zitten. Misschien dat je me af en toe eens op kan zoeken. Dat zou aardig zijn.